



WTC Peutie



Beste fiets-vrienden,

ToeristBiking heeft ingestemd met de verplaatsing van de fietsuitstap naar volgend jaar (periode van OLH Hemelvaart, 26 mei '22). In de herfst zullen we meer weten in verband met de locatie, Salou of alternatief.

Op zondag 19 september is het de 20ste verjaardag van 't evenement autovrije zondag... vanaf 14u gaan we enkele taxifietsen bemannen om ritjes te doen in de autovrije zone van Vilvoorde. Hulp voor rond te rijden is altijd welkom... de verdienste (ontvangen gelden) worden direct opgebruikt nadat de activiteit gestopt is!

Tijdens het weekeinde van 25 en 26 september zou Peutie kermis doorgaan... ook daar denken we ook een standje te openen voor de verkoop van pannenkoeken. De locatie zal meer dan waarschijnlijk de "Oudstrijdersstraat 27" zijn... kom terug langs, elkéén is welkom!

Voor wat betreft het spaghettifestijn..... deze wordt verplaatst naar het voorjaar 2022.

We komen er regelmatig langs... ja, de watertoren op de weg tussen Steenokkerzeel en Kortenberg! In het peloton werd er geopperd dat de toren mogelijk een leuke uitstap zou zijn, meer dan waarschijnlijk een fantastisch uitzicht, wordt vervolgd!

Blijf fit en gezond,

Patrick, Romain, Paul
Alain en Patrick



Agenda 2021 ...

Hieronder volgt een overzicht van de ritten voor het ganse seizoen. De volgwagenbestuurders staan vermeld onder voorbehoud, aanpassingen worden later meegedeeld.

Opgelet: Dit programma is informatief, en kan naargelang de omstandigheden aangepast worden. Eventuele wijzigingen worden desgevallend meegedeeld via website, e-mail en/of infoblad.

De supercupritten staan vet afgedrukt, verdere informatie hierover volgt verderop.

Vertrek 08:30

Datum	Bestemming	Opmerking	Volgwagen
Zaterdag 3 juli 2021	Muur van Geraardsbergen	Vertrek aan het lokaal	Callens Patrick
Zondag 4 juli 2021	Sint-Amands		Devos Koen
Zondag 11 juli 2021	Lebbeke		Dhondt Maarten
Zondag 18 juli 2021	Rondom Leuven		Dendas Dave
Zondag 25 juli 2021	Dilbeek		Callens Jeroen

Datum	Bestemming	Opmerking	Volgwagen
Zondag 1 augustus 2021	Genva		Kemps Ronny
Zaterdag 7 augustus 2021	Borgloon (+/- 200km)	Vertrek aan het lokaal 7u30	? Enkel onderweg aan de stopplaats
Zondag 8 augustus 2021	Keerbergen		Marcelis Michel
Zondag 15 augustus 2021	Baardegem		Matthè Jef
Zondag 22 augustus 2021	Boom		Custers Erwin
Zondag 29 augustus 2021	Aalst		De Vos Patrick



WTC Peutie



Datum	Bestemming	Opmerking	Volgwagen
Zaterdag 4 september 2021	Hageland	Vertrek aan het lokaal 10u	?
Zondag 5 september 2021	Schriek		De Wulf Olivier
Zondag 12 september 2021	Hamme-Mille		Van Dam Jan
Zondag 19 september 2021	Pellenberg		Van Hemelrijck Patsy
Zondag 26 september 2021	Hazewinkel		Vanden Haesevelde Denis
Zaterdag 2 oktober 2021	Clubkampioenschap	Vertrek aan garage Caliber om 13u30	nihil

Wanneer ge een getal niet kunt herkennen hebt ge een tekort aan

4	2	0
Slaap	Vitamin C	IJzer
6		9
Magnesium	Bier	Vitamin B12



Volgwagenchauffeurs ...



Degenen die op de aangeduide dag om één of andere reden **niet aanwezig** kunnen zijn, worden verzocht **zélf** voor een **vervangchauffeur** te zorgen. Er kan steeds onderling gewisseld worden, doch gelieve dan wél Paul Van Steenwinckel (0497/44.38.06) hiervan op de hoogte te brengen.

Probeer dit ook liefst enkele dagen vooraf te regelen en niet tot de dag zelf te wachten om nog een vervanger te zoeken, want dan wordt de kans om hiervoor nog iemand te vinden wel erg klein!

Hartelijk dank bij voorbaat



Vaneigens ...

Respect voor de stille generatie...



Zij gaan dood...! Een generatie sterft.
Degenen en zij die zonder lange studies alles gaven voor hun kinderen.
Degenen die zonder grote middelen hebben geholpen en financiële crisissen hebben doorgemaakt.
Ze zijn stervende...!
Ze hebben tijden van oorlog gekend, beperkingen, genoeg genomen met weinig.
Ze hadden pijn en lijden, maar zeiden het niet.
Soms werkten ze als beesten.
Ze zouden kwetsbaarder zijn dan wie dan ook.
Zoals het was in hun leven, sterven ze in stilte.
Ze durfden er nooit aan te denken het land op te voeden en toch!

Ze waren op zoek naar eenvoudige geneugten, zoals een stukje van het leven van hun kleinkinderen delen.

De samenleving laat hen deze wereld verlaten, alleen en nog steeds in de steek gelaten, ondanks de mooie beloften van alle politici die ze hebben gekoesterd.

Ze vertrekken zonder te storen, zij zullen altijd degenen zijn die het minst storen, ze vertrekken zonder afscheid.

Dus voor degenen die de hele tijd klagen dat ze thuis opgesloten zitten, omdat hun kapsalons, nagelstudio's of zelfs hun sporthallen gesloten blijven... dat ze niet kunnen feesten, op vakantie gaan en altijd meer geld eisen van de staat ...

Uit RESPECT voor deze generatie die ons stilletjes verlaat ... maar met waardigheid.

"Denk na voordat je over je kleine zelf praat ...



De juiste woorden...

Dit is het verhaal van een advocaat, vader van 12 kinderen, aan wie altijd een huur werd geweigerd, alleen omdat hij 12 kinderen had. Op een dag vroeg hij zijn vrouw om met elf kinderen naar het kerkhof te gaan.

Hij vertrok met de twaalfde om te proberen een huis te huren. Toen de huisbaas hem vroeg of hij nog andere kinderen had, antwoordde de advocaat (die nooit mag liegen): "Nog elf. Ze zijn op het kerkhof bij hun moeder".

De advocaat kreeg zijn huisvesting.

Hij zei tegen zijn zoon: "Zie je, het heeft geen zin om te liegen, het is gewoon een kwestie van de juiste woorden gebruiken."

De zoon is een politicus geworden...

Een nadenkertje...

Nu velen de smaak van het fietsen te pakken hebben van tijdens de lock-down, is er een studie die de dienst Financiën schrik aanjaagt.

De CEO van een bank zette de economen aan het denken toen hij zei: "**Fietsers zijn nu een ramp voor de economie van het land!**"

Zij kopen geen auto en nemen geen autolening.

Kopen geen autoverzekering.

Kopen geen brandstof.

Hun auto moet niet naar onderhoud en reparaties.

Zij hebben geen betaald parkeren nodig.

En fietsen is gezond maar...

Gezonde mensen helpen de economie niet.

Integendeel!

Ze kopen geen medicijnen.

Ze gaan niet naar ziekenhuizen, dokters, kinesisten.

P.S. Voetgangers zijn nog erger. Zij kopen niet eens een fiets.



WTC Peutie



Winners en losers...

