



# WTC Peutie



Beste fiets-vrienden,

Wel geteld 2 zondagsritten hebben we in clubverband kunnen rijden... vanaf 14 maart kwam de lockdown ... door de virus COVID-19. Sindsdien rijden we in groepjes van twee à ..... ,gelukkig valt het weder goed mee!!!

Onze fietsvakantie (16 tem 23mei) naar Salou is verplaatst naar volgend jaar. De BXL ride van 27 juni is eveneens onder voorbehoud.

Het was in maart 2020...

De straten waren leeg, de winkels gesloten, de mensen mochten niet meer buiten komen. ....**BLIJF IN JE KOT** weerklonk??!!!?

Maar de lente wist het niet en de bloemen begonnen te bloeien, de zon scheen, de vogeltjes floten, de zwaluwen waren op komst, de hemel was hel blauw, de ochtend kwam ook vroeger.

De jongeren moesten « on line » studeren en zich thuis bezighouden. De mensen konden niet gaan shoppen, zelfs niet naar de kapper. Dra zou er geen plaats meer zijn in de ziekenhuizen, velen werden ziek. Maar de lente wist het niet, tijd om in de tuin te werken en de gazon te verticuteren.

De mensen moesten (zichzelf opsluiten) in quarantaine om de grootouders, de familie en de kinderen te beschermen. Geen vergaderingen noch samenscholingen meer, geen etentjes, geen familiefeesten. De vrees werd reëel en de dagen eentonig. Maar de lente wist het niet, de fruitbomen bloeiden, plots waren er terug bladeren.

De mensen begonnen te lezen, te spelen in familieverband, een taal te leren, zelfs zingen vanop het balkon... en zo de buren uitnodigen om hetzelfde te doen... Precies een nieuwe taal geleerd, solidair zijn en geconcentreerd op andere waarden. Mensen beseften het belang van gezondheid, lijden, van deze wereld die was gestopt, de economie die was gekelderd. Maar de lente wist het niet, bloemen werden vruchten, vogels maakten hun nest, de zwaluwen waren aangekomen.



## EEN NADENKERTJE CORONA VIRUS



Dit is een foto uit Wereld Oorlog II, het is een soldaat die een ezel draagt.  
Het is niet dat deze soldaat een liefde heeft voor ezels,  
neen  
Wat er gebeurt is dat het veld waar ze lopen een mijneveld is,  
en als de ezel vrij rond zou lopen en elgen wil zou doen,  
wel dan zou deze een mijn laten ontploffen en iedereen doden.  
De moraal van dit verhaal is,  
dat we in deze moeilijke gevaarlijke tijden,  
de eerste dat we onder controle moeten krijgen zijn de EZELS  
die denken dat ze alles mogen doen en gaan waar ze maar willen

Toen kwam de dag van de bevrijding, de mensen vernamen het via de televisie. Het virus had verloren. De mensen gingen de straat op, zongen, huilden, kusten hun burens, zonder maskers of handschoenen.

En dan kwam de zomer, omdat de lente het niet wist. Ondanks alles bleef hij aanwezig, ondanks het virus, de angst en dood.

Omdat de lente het niet wist, hij heeft aan de mensen geleerd wat de kracht van het leven is.

Alles komt goed, blijf thuis, bescherm jezelf en je zult genieten van het leven.

Patrick, Romain, Paul, Alain en Patrick



## Agenda 2020 ...

Het is nog steeds koffiedik kijken...wanneer zal er sprake zijn van fietsen in groep?? Zal de versoepeling er komen, en zo ja onder welke vorm.... wordt het juni???

Hieronder volgt een overzicht van de ritten voor de rest van het seizoen. De volgwagenbestuurders staan vermeld onder voorbehoud, aanpassingen worden later meegedeeld.

Opgelet: Dit programma is informatief, en kan naargelang de omstandigheden aangepast worden. Eventuele wijzigingen worden desgevallend meegedeeld via website, e-mail en/of infoblad.

De supercupritten staan vet afgedrukt, verdere informatie hierover volgt verderop.

## Vertrek 08:30

Datum	Bestemming	Opmerking	Volgwagen
Zondag 3 mei 2019	Tourinnes-la-Grosse		
<b>Zaterdag 9 mei 2020</b>	<b>Hageland</b>	<b>Vertrek aan het lokaal om 10u</b>	
Zondag 10 mei 2020	8-van-Houtem		
<b>Zaterdag 16 mei tot en met 23 mei 2020</b>	<b>Salou</b>	<b>Reis</b>	<b>nihil</b>
Zondag 17 mei 2020	Pellenberg		
Zondag 24 mei 2020	Airport-Classic		nihil
Zondag 31 mei 2020	Gelrode		



# WTC Peutie



Datum	Bestemming	Opmerking	Volgwagen
<b>Zaterdag 6 juni 2020</b>	<b>Rondom Bruocsele</b>	<b>Vertrek aan het lokaal</b>	<b>?</b>
Zondag 7 jun 2020	Sint-Amands		Garcia José
Zondag 14 juni 2020	Beerzel		Roobaert Mark
Zondag 21 juni 2020	Sint Anna - Pede		Brakeleire Erwin
Zondag 28 juni 2020	Aalst		Hollebecq Jef

Datum	Bestemming	Opmerking	Volgwagen
<b>Zaterdag 4 juli 2020</b>	<b>Maes &amp; Lefte</b>	<b>Vertrek aan het lokaal om 7u 30 (auto)</b>	<b>?</b>
Zondag 5 juli 2020	Hazewinkel		Lefaible Patrick
Zondag 12 juli 2020	Lier		Van Steenwinckel Paul
Zondag 19 juli 2020	Genal		Van Kerkhoven Glenn
Zondag 26 juli 2020	Keerbergen		Haesaerts Romain

Datum	Bestemming	Opmerking	Volgwagen
<b>Zaterdag 1 augustus 2020</b>	<b>Oudenaarde</b>	<b>Vertrek aan het lokaal om 7u 30 (auto)</b>	<b>?</b>
Zondag 2 augustus 2020	Heikant		Smet Hugo
Zondag 9 augustus 2020	Lebbeke		Van Cauwenbergh Bjorn
Zondag 16 augustus 2020	Boom		Van Hemelrijck Patsy
Zondag 23 augustus 2020	Rondom Leuven		Van Sande Etienne
Zondag 30 augustus 2020	Baardegem		Vanherrewegen Eric



# WTC Peutie



Datum	Bestemming	Opmerking	Volgwagen
<b>Zaterdag 5 september 2020</b>	<b>Valkenburg</b>	<b>Vertrek aan het lokaal om 7u 30 (auto)</b>	<b>?</b>
zondag 6 september 2020	Mollem		Vanzeghbroeck Alain
zondag 13 september 2020	Druivenroute		Wauters Mark
zondag 20 september 2020	Hamme - Mille		Snoeck Christoph
zondag 27 september 2020	Ottenburg		't Kint Bart
<b>zaterdag 3 oktober 2019</b>	<b>Clubkampioenschap</b>	<b>Vertrek aan het lokaal (13u30)</b>	<b>nihil</b>

In principe worden er geen ritten afgelast. Wie de moed heeft om door weer en wind toch te vertrekken, heeft zijn bolletje meer dan verdiend!!





# Volgwagenchauffeurs ...



Degenen die op de aangeduide dag om één of andere reden **niet aanwezig** kunnen zijn, worden verzocht **zélf** voor een **vervangchauffeur** te zorgen. Er kan steeds onderling gewisseld worden, doch gelieve dan wél Paul Van Steenwinckel (0497/44.38.06) hiervan op de hoogte te brengen.

Probeer dit ook liefst enkele dagen vooraf te regelen en niet tot de dag zelf te wachten om nog een vervanger te zoeken, want dan wordt de kans om hiervoor nog iemand te vinden wel erg klein!

Hartelijk dank bij voorbaat





## Supercups ...

Dit seizoen staan er nog 5 supercupritten op het programma ingeschreven:

Datum	Bestemming	Opmerking
Zaterdag 9 mei 2020	<b>Hageland</b>	Vertrek 10u
Zaterdag 6 juni 2020	<b>Rondom Bruocsele</b>	Vertrek 8u30
Zaterdag 4 juli 2020	<b>Maes &amp; Lefte</b>	Vertrek 7u30 (auto)
Zaterdag 1 augustus 2020	<b>Oudenaarde</b>	Vertrek 7u30 (auto)
Zaterdag 5 september 2020	<b>Valkenburg</b>	Vertrek 7u30 (auto)
Zaterdag 3 oktober 2020	<b>Clubkampioenschap</b>	Vertrek 13u30

In principe worden er geen ritten afgelast. Wie de moed heeft om door weer en wind toch te vertrekken, heeft zijn bolletje meer dan verdiend!!





## Woensdagavondritten ...

Sedert enkele jaren zijn de woensdagavondritten een écht succes geworden. Wil je tijdens de week extra kilometers afleggen, en doe je dit liever niet alleen, kan je vanaf 3 juni onder voorbehoud tot 26 augustus eens een kijkje komen nemen aan de kerk, meer bepaald op de parking daar recht tegenover. Deze ritten komen **niet** in aanmerking voor een aanwezigheidsbolletje, dus ook geen verplichting van clubuitrusting. Hét moment om je nieuwste outfit eens te komen showen...

Er wordt vertrokken om 18u30 in 2 groepen, voor een rit van ongeveer 2 uur:

- Groep A : sportieve hardrijders
- Groep B : geoefende wielertoeristen

De diepgaande nabesprekingen gaan door in de Gambrinus, Aksu, A l'aise of 't Voorhof ... al naargelang de afspraken onder de deelnemers.







## Activiteiten, ook zonder de fiets ...

### Peutie Kermis ...

Tijdens het weekeinde van 26 en 27 september is het Peutie-Kermis, bekend door zijn rommelmarkt en muzikale optredens. Dit jaar zullen we opnieuw paraat staan met lekkere pannenkoeken.

### Spaghettifestijn ...

Jaar na jaar is het spaghettifestijn een succes. En zolang de mensen blijven komen, blijven wij de lekkerste pieren uit de omgeving koken (met de lekkerste saus)!

De datum van het gebeuren zal 24 oktober 2020 zijn. We hopen opnieuw te kunnen rekenen op de massale hulp van de vele leden die ook bij vorige gelegenheden de handen uit de mouwen gestoken hebben.

### Clubfeest ...

Een datum werd nog niet vastgelegd. Gezien de steeds mindere interesse zijn we op zoek naar een alternatief...

### Seventies fuif ...

Een datum werd nog niet vastgelegd... de kans is groot dat er opnieuw een spiegeltent komt dit jaar.



# Vaneigens ...



Bovenstaande is een boek uit 1981.... straf heel STRAF!!!

*De voetbalkampioen was toen RSC Anderlecht met een straat (11punten) voorsprong op KSC Lokeren...*

Tussen al de Corona miserie moet er ook nog eens gelachen worden .....LACHEN moet je doen!

- Een ongetrouwd stelletje ligt in bed  
Hij: "Zeg me de drie woorden die geliefden voor altijd aan elkaar binden.  
Zij: "Ik ben zwanger."



## WTC Peutie



- Genietbaar oud worden  
Drie ex-collega's zien mekaar na meerdere jaren terug:  
'Wat doet gij zoal sedert g' in pensioen zijt?'  
De eerste zegt: ik reis en fotografeer veel.  
De tweede zegt: ik tuinier graag.  
De derde zegt: ik doe heel dikwijls opsporingswerk.  
Opsporingswerk, hoezo ?? Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn gebit, mijn hoorapparaat, mijn wandelstok, mijn sletsen, mijn gazet, mijn sleutels,...
- Trouwen  
Zij: "Nee Dirk, ik ga pas ná het trouwen met je naar bed."  
Hij: "Bel me als je getrouwd bent."
- Schoonheidssalon  
"Mevrouw Wauters praat niet meer met haar man."  
"Waarom niet?"  
"Ze vroeg hem 100 euro om naar de schoonheidssalon te gaan."  
"Nou en?"  
"Hij gaf haar 1.000 euro ... "
- Afrika  
"Papa, klopt het dat in sommige delen van Afrika de mannen hun vrouw vóór het huwelijk niet kennen?  
Dat is in elk land zo, mijn zoon ... "
- Blond  
Vraagt de ene blondine aan de ander:  
"Wat denk je dat verder weg is, Londen of de maan?"  
"Ja hallooooo ... kun je Londen vanaf hier zien?"



- Drankcontrole  
Politieagent: "Wat heeft u gedronken?"  
Bestuurder: "Schrijf maar op een krat bier; champagne kun je toch niet schrijven ..."  
Politieagent: "Uw naam? "  
Bestuurder: "Zscherboinsky-Crzcypierzak. "  
Politieagent: "Hoe schrijf je dat? "  
Bestuurder: "Met een liggend streepje."
- Een man vertelt de dokter dat hij zich wil laten steriliseren  
"Dat is een behoorlijke ingreep", zegt de dokter.  
"Heeft u daar uitgebreid met uw vrouw over gesproken?"  
"Ja hoor", zegt de man, "ze is het er helemaal mee eens."  
"En uw kinderen?" vraagt de dokter, "staan die er ook achter?"  
"Ja hoor," zegt de man, "die ook. Ze hebben erover gestemd: 17 zijn ervoor en maar 3 zijn tegen."
- Een dronken spookrijder wordt aangehouden door de politie  
"Zò...en waar gaat mijnheer wel naartoe?" vraagt de agent streng.  
"Ik weet het eigenlijk nie meer", lult de man, "maar ...ik ben waarschijnlijk al veel te laat, ...want iedereen komt al terug!"
- Definitie van kaalheid  
Kaalheid is nudisme op hoog niveau
- Baas tegen bediende  
"Je bent deze week al voor de vijfde keer te laat! Wat concludeer je daaruit?"  
Zegt de bediende : "Dat het vrijdag is!!"



## WTC Peutie



- Vader en zoon  
Papa, 1000 Euro, is dat véél geld?  
Dat hangt ervan af jongen, ...of je mama het uitgeeft of dat ik het moet verdienen.
- Raadseltje  
Waarom kan een ei niet bevriezen?  
Omdat er een dooier in zit.
- Weddingschap  
De bazen van een Chinees en een Belgisch bouwbedrijf wedden wie er het snelste een appartementsgebouw van 30 verdiepingen hoog kan bouwen.  
Na een maand stuurt de Chinees een e-mail naar de Belg met de volgende tekst: "Geef ons nog 10 dagen en we zijn klaar."  
De Belg stuurt een e-mail terug: "Nog 10 formulieren invullen en we starten!"



SORRY SIR, No bags allowed 😊