



# WTC Peutie



Beste fiets-vrienden,



Het seizoen loopt langzaam op zijn einde. 2020...was/is een bizar jaar, wordt het de nieuwe norm of ... .

Sinds 7 juni rijden we wekelijks op zondag en zelfs enkele supercupritten op zaterdag, allen met vertrek in Peutie. Het dient gezegd te worden dat Covid-19 plots nabij was, enkele rijdende leden dienden zich te laten testen (vanwege symptomen of contact met positief iemand)... gelukkig allen negatief.

Normaal gezien bruist het najaar van de activiteiten, deze keer niet:

- Géén taxifietsen tijdens de autoluwe van zondag 20 september;
- Géén Peutie kermis tijdens het weekeinde van 26-27 september;
- Het clubkampioenschap zal op 3 oktober gereden worden... de prijsuitreiking zal plaatshebben in ons nieuw lokaal;
- Het spaghettifestijn van 24 oktober is afgelast;
- Het clubfeest was al afgelast, vanwege de steeds mindere interesse;
- Géén Seventies fuif, de spiegel tent staat er waarschijnlijk niet.

Alles komt goed, bescherm jezelf evenals je naasten en je zult genieten van het leven... blijf fit en gezond.

Patrick, Romain, Paul, Alain en Patrick



## Agenda 2020 ...

Hieronder volgt een overzicht van de ritten voor de rest van het seizoen. De volgwagenbestuurders staan vermeld onder voorbehoud, aanpassingen worden later meegedeeld.

Opgelet: Dit programma is informatief, en kan naargelang de omstandigheden aangepast worden. Eventuele wijzigingen worden desgevallend meegedeeld via website, e-mail en/of infoblad.

De supercupritten staan vet afgedrukt, verdere informatie hierover volgt verderop.

## Vertrek 08:30

Datum	Bestemming	Opmerking	Volgwagen
<b>Zaterdag 5 september 2020</b>	<b>Villers-la-Ville</b>	<b>Vertrek aan het lokaal om 8u 30</b>	<b>Frank Hoedemaekers</b>
zondag 6 september 2020	Mollem		Vanzeghbroeck Alain
zondag 13 september 2020	Druivenroute		Wauters Mark
zondag 20 september 2020	Hamme - Mille		Snoeck Christoph
zondag 27 september 2020	Ottenburg		't Kint Bart
<b>zaterdag 3 oktober 2019</b>	<b>Clubkampioenschap</b>	<b>Vertrek aan Caliber (13u30)</b>	<b>nihil</b>

In principe worden er geen ritten afgelast. Wie de moed heeft om door weer en wind toch te vertrekken, heeft zijn bolletje meer dan verdiend!!



# Volgwagenchauffeurs ...



Degenen die op de aangeduide dag om één of andere reden **niet aanwezig** kunnen zijn, worden verzocht **zélf** voor een **vervangchauffeur** te zorgen. Er kan steeds onderling gewisseld worden, doch gelieve dan wél Paul Van Steenwinckel (0497/44.38.06) hiervan op de hoogte te brengen.

Probeer dit ook liefst enkele dagen vooraf te regelen en niet tot de dag zelf te wachten om nog een vervanger te zoeken, want dan wordt de kans om hiervoor nog iemand te vinden wel erg klein!

Hartelijk dank bij voorbaat



# Supercups ...

Dit seizoen staan er nog 2 supercupritten op het programma ingeschreven:

Datum	Bestemming	Opmerking
Zaterdag 5 september 2020	<b>Villers-la-Ville</b>	Vertrek 8u30
Zaterdag 3 oktober 2020	<b>Clubkampioenschap</b>	Vertrek 13u30

In principe worden er geen ritten afgelast. Wie de moed heeft om door weer en wind toch te vertrekken, heeft zijn bolletje meer dan verdiend!!





## Activiteiten, ook zonder de fiets ...

### Peutie Kermis ...

Tijdens het weekeinde van 26 en 27 september is het Peutie-Kermis, .... niet toegestaan, zelfs geen light versie.

### Spaghettifestijn ...

Jaar na jaar is het spaghettifestijn een succes. Doch dit jaar zal het niet doorgaan.

### Clubfeest ...

Gezien de steeds mindere interesse zijn we op zoek naar een alternatief... dit jaar zullen we passen. Als tegenprestatie zal daarentegen de avond van het clubkampioenschap, namelijk 3 oktober, een viering (wat juist is nog niet duidelijk) einde seizoen plaatsvinden in ons nieuw lokaal.

### Seventies fuif ...

Een datum werd nog niet vastgelegd... de kans is zéér klein (zelfs onbestaande, denken we) dat er terug een spiegelent komt dit jaar.



# Vaneigens ...

## # blijfthuis

We vielen in slaap in de ene wereld, en werden wakker in de andere.  
Plots heeft Disney geen magie meer, Parijs is niet meer romantisch,  
NewYork staat niet meer op, de Chinese Muur is geen fort meer en Mekka is leeg.

Knuffels & kusjes worden ineens wapens en niet bezoeken van ouders & vrienden wordt een daad van liefde.

Plotseling besef je dat macht, schoonheid & geld waardeloos zijn en je niet de zuurstof kan geven waar je voor vecht.

De wereld gaat verder met zijn leven en het is prachtig. Het zet alleen mensen in kooien. Ik denk dat het ons een berichtje stuurt: "Je bent niet nodig. De lucht, aarde, water en hemel zonder jou zijn prima. Als je terugkomt, vergeet dan niet dat jullie mijn gasten zijn. Niet mijn meesters".





# WTC Peutie



**Vingeren in het Spaans:**  
**Porre va vorre.**

**Groepsex in het Deens:**  
**Dehelemeuteneuke.**

**Pijpen in het Zweeds:**  
**Lullesmulle.**

**Vibrator in het Frans:**  
**Le pic du electric.**

**Diarree in het Italiaans:**  
**Trammelanto del conto.**

**Vagina in het Duits:**  
**Zwei flappen die zusammen klappen,  
und nach piemel happen.**

**Arbortus in het Chinees:**  
**Ping pong weg jong.**

**Druiper in het Grieks:**  
**Pikkos Trammelantos.**

**Condoom in het Zweeds:**  
**Pippi vangkous.**

**Winderigheid in het Italiaans:**  
**Retteketetti di conto.**